

Boek delen

CATALOGUS
UITGEVERIJ
LUMEN

VOORJAAR 2025

‘Ik verbaas me
over hoe Esther
te werk gaat’

DS. K.H. BOGERD

UITGEVERIJ ILLUSTRER

*Nieuwe
Lumen-loot!*

VAKANTIEDOEBOEK

DIT BOEK PAST IN
ELKE VAKANTIETAS!



Jodenhuis

ADA SCHOUTEN-VERRIPS

Bram wordt wakker.
Tante Miep zegt dat de oorlog voorbij is, maar zijn de Duitsers wel echt weg?
Komen abba, mama, Frank en Rietje nu weer terug?
Wachten duurt lang...
Brams haar wordt weer zwart.
Opeens staat er een vreemde, magere vrouw in de schuur.
Bram schrikt ervan.
Wie is die vrouw? Wat gaat er nu gebeuren?

Lees het zelf in dit spannende boek voor meiden en jongens vanaf 7 jaar. Avi M5

ISBN 9789463351560
96 PAG. | HARDCOVER

€ 12⁹⁵



80 JAAR VRIJ

TIP

Het verhaal van Jodenhuis berust op waargebeurde feiten. Wil je hierover meer leren, maak dan een wandeling in een stad of dorp met 'stolpersteine' (te vinden via stichting-stolpersteine.nl). Wil je weten waar vroeger Joodse gezinnen woonden? Zoek voor jouw woonplaats op JoodsMonument.nl.

Opnieuw

Een bekend gezegde luidt 'schrijven is schrappen'. Voordat een boek bij de boekwinkel gekocht kan worden, zijn soms grote delen hiervan opnieuw geschreven. De meeste verhalen vloeien niet in één keer uit de pen. Dat vergt zelfbeheersing, geduld en doorzettingsvermogen van schrijvers.

Als nieuwe uitgeverij volgden we samen met onze auteurs de ontvangst van onze boeken in de markt – oftewel, de ontvangst van onze boeken door u als lezer. Dat stemt ons tot dankbaarheid. U heeft ons warm verwelkomd en daarmee aangemoedigd: we komen met tien nieuwe titels in deze catalogus uit. Bovendien geven we met ingang van dit jaar samen met Gezinsgids boeken uit. Dat doen we onder de naam 'Illuster', lees daarover meer op pagina 14.

'Is boeken uitgeven leuk en wordt er nog wel gelezen?' zo is me het afgelopen jaar vaak gevraagd. Het uitgeven van onze boeken is mooier dan 'leuk'! Want ik ben blij dat veel Lumen-boeken de lezer verrijken. Dan denk ik aan onze nieuwe uitgaven die een verrassend (nieuw) inzicht geven in de rijkdom van de Bijbel. We voelen ons gezegend om dat te mogen doen.

Mijn verdere aanmoediging om onze boeken te kopen is geschrapt in de eerste versie van dit voorwoord. Dat werd volledig overbodig en is herschreven: vanaf deze plaats wens ik u veel (voor)lees- en studiegenoegen met de boeken van Lumen en Illuster. ■



Arjan Klein
uitgever

OVER DEZE CATALOGUS

Genoemde verkoopprijzen zijn inclusief BTW.
Prijswijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden.

ONTWERP

BladenMakers, Ermelo

© 2025 Uitgeverij Lumen BV, Elburg



'De meeste verhalen vloeien niet in één keer uit de pen.'

Zonder auteurs kan een uitgeverij niet bestaan. In onze catalogus Boekdelen 2024 stond een schrijfwedstrijd om auteurs-in-de-dop uit te dagen. We werden verrast door prachtige verhalen en kiezen in drie categorieën een winnaar. Wordt vervolgd.

Inhoud

- 7 Boekenfacts
- 8 In gesprek met ds. K.H. Bogerd over zijn boek *Onthullende preken*
- 14 GezinsGids en Uitgeverij Lumen slaan de handen ineen
- 23 *Column*: Lichtknop



Voorlezen met de Bijbel open
ADA SCHOUTEN-VERRIPS
Voorlezen, wat een feest.

– 12 € 19⁹⁵



Hudson Taylor en Maria
JOHN POLLOCK
Ontberingen en zegen in China.

– 17 € 18⁹⁹



Kruispunt
WILLIAM C. NICHOLS
Waarom nadenken over hemel en hel?

– 19 € 17⁹⁹



Jodenhuis
ADA SCHOUTEN-VERRIPS
Zijn de Duitsers echt weg?

– 2 € 12⁹⁵



Sliffie de slak
GEESJE VOGELAAR-VAN MOURIK
Ik ben Sliffie. Met een mooi huisje.

– 6 € 12⁹⁵



Geef mij maar Amsterdam
JOHAN KRIJGSMAN
Ontmoetingen in het evangelisatiewerk.

– 15 € 12⁵⁰



Vakantie-doeboek
Houd je van puzzelen en knutselen?

– 18 € 9⁹⁵



Met het Woord op weg naar Pasen
ADA SCHOUTEN-VERRIPS
Voor lijdenstijd en Pasen.

– 21 € 16⁹⁹



Gods magistrale plan
DR. R. VAN KOOTEN
Jozef door en met zijn dromen in de put.

5 € 19⁹⁵



Onthullende preken
DS. K.H. BOGERD
Onthullende correcties op ons levensgevoel.

– 11 € 19⁹⁵



Twaalf voor -12
JOSÉ KOPPENAAAL-KWAKKEL
Geloofsbelijdenis voor kinderen.

– 16 € 12⁹⁵



Vreemde soldaten
ROELOF WIJTSMA
Spannende avonturen in de oorlog.

– 18 € 12⁹⁵



Boegbeeld
ADA SCHOUTEN-VERRIPS
Cadeau bij elk Lumen-boek.

– 24 € 9⁹⁹

Deel I

Gods magistrale plan

Jozef door en met zijn dromen in de put

DR. R. VAN KOOTEN



Jong, over het paard getild door je vader, niet geliefd door je broers. Zo begint de geschiedenis van Jozef. Tegelijkertijd is hij een jongeman die de Heere liefheeft. Wat kunnen we vandaag van hem leren?

Dr. R. van Kooten behandelt in korte hoofdstukken stapje voor stapje het leven van Jozef. Het is verrassend wat er tevoorschijn komt als met het zilveren hamertje van studie en gebed op de teksten geklopt wordt. Zo wordt duidelijk dat wij de geschiedenis niet hoeven te vergeestelijken, want deze is al diep geestelijk en leerzaam voor jong en oud.

In dit eerste deel zien we hoe Jozef door en met zijn dromen in de put komt, eerst bij Dothan en dan in Egypte. Psalm 105:16-22 bevat hierbij een bijzondere leessleutel. De dromen dragen als beloften van God Jozef door de crisis heen.

Gods magistrale plan is een tweedelige serie. In deel 1 wordt het leven van Jozef, met zijn dromen in de put, aan de hand van Genesis 37 t/m 41 besproken. In het najaar volgt deel 2 van Gods magistrale plan, hierin behandelt dr. R. van Kooten Genesis 41 t/m 50 en komt Jozef met zijn dromen op de troon.

ISBN 9789463351539
268 PAG. | HARDCOVER

€ 19⁹⁵



Sliffie de slak

GEESJE VOGELAAR-VAN MOURIK

Ik heb een prachtig gekleurd huisje.
En mooie sprieten.
Als ik loop, gaat dat niet zo snel.
Klimmen kan ik ook.
Helemaal naar de dakgoot.
Weet je wie ik ben?
Ik ben Sliffie de slak.
En ik beleef van alles!

ISBN 9789463351461 | 68 PAG. | HARDCOVER

€ 12⁹⁵

Bennie de bever

GEESJE VOGELAAR-VAN MOURIK

Ken jij mij al?
Ik ben Bennie de bever.
Ik heb een mooie, bruine vacht.
En een heel lange staart.
Ik woon in een burcht.
Met mijn vrouwtje Beppie.
En onze kinderen.
Af en toe komt er iemand bij ons kijken.
Weet je wie?
Het is Tweebeen.
Dan ga ik heel snel weg.
Want van Tweebenen houd ik niet...



ISBN 9789083418612 | 72 PAG. | HARDCOVER

€ 12⁹⁵



Boekenfacts

UITSPRAKEN EN WEETJES

■ UITSPRAAK

'De wereld is een wonderboek, het maakt zijn lezer wonder kloek, maar wie het zonder oordeel leest, die blijft, gelijk hij is geweest.'

Jacob Cats (1577-1660)
Nederlands dichter, jurist en politicus



■ UITSPRAAK

'Lezen zonder na te denken is als eten zonder het te verteren.'

Blaise Pascal (1623-1662)
Frans wis- en natuurkundige en filosoof



■ UITSPRAAK

'Men moet zo weten te schrijven, dat de lezer zich verbeeldt dat de gedachten bij hemzelf zijn opgekomen.'

Quintilianus (35-100)
Romeins retoricus



■ WEDSTRIJD

Maar liefst

47 schrijvers

schreven een of meerdere verhalen voor de Lumen-schrijfwedstrijd.

■ VOORJAAR EN BOEKEN

'Het voorjaar komt. Wat is er heerlijker dan een poosje in de lentezon met een nieuw boek?'

■ BESTSELLER

Best verkocht Lumenboek van afgelopen seizoen:

Weesmeisje

van Henk-Jan van Ewijk

■ WERELD BOEKEN DAG

Woensdag 23 april is het Wereld Boeken Dag. Op die dag worden veel Engelse en Franse boeken aan ontwikkelingslanden geschonken.

A portrait of Dominee K.H. Bogerd, a middle-aged man with grey hair, wearing a black clerical robe with a white cravat. He is standing in front of a bookshelf filled with old, leather-bound books. The lighting is soft, highlighting his face against the dark background of the books.

Dominee K.H. Bogerd (1967)
is sinds 3 november 2024
predikant van de Hervormde
Gemeente te Jaarsveld.
Daarvoor was hij predikant
in Wouterswoude. Hij schreef
meerdere boeken, waaronder
Prikkelende preken over het
Bijbelboek Jakobus.

Nood breekt *wet*

IN GESPREK MET DS. K.H. BOGERD OVER ZIJN
BOEK ONTHULLENDE PREKEN

O*onthullende preken*, zo heet het nieuwe boek van dominee K.H. Bogerd uit Jaarsveld. 'Preken maken en houden is mijn passie', zegt hij met een lach. Verder 'doorvorst' hij, zoals hij het graag noemt, actief de Schriftuitleg van de Vroege Kerk en deelt dat tijdens zijn jaarlijkse Preektocht met collega-predikanten, academici en kerkelijk werkers.

Preken over opeenvolgende Schriftgedeelten is iets wat de predikant uit Jaarsveld graag doet. Na de brief van Jakobus (verschenen onder de titel *Prikkelende preken*) heeft hij lang lopen dubben. 'Uiteindelijk is het ervan gekomen dat ik aan het boek Esther ben begonnen. Ik zie dit als leiding van de Heere.'

ONTHULLENDE CORRECTIE

De titel van het boek is bijzonder. Bogerd noemt het Bijbelboek Esther 'een onthullende correctie op ons huidige postmoderne, al dan niet christelijke, levensgevoel. Het levensgevoel dat gekenmerkt wordt door de mens die zijn eigen kompas is en blijkt'. Een levensgevoel waar de predikant zich duidelijk zorgen om maakt en dat in zijn preken regelmatig benoemt.

CHRISTUS VERSUS DUIVEL

De naam van de HEERE wordt nergens in het Bijbelboek Esther genoemd. Hoort dit boek dan wel in de Bijbel? Dominee Bogerd: 'Gods daden komen door de personen heen openbaar. Om nog maar te zwijgen van de verbindende lijnen die erin opgesloten liggen. Dit Bijbelboek wijst enerzijds krachtig vooruit naar

'Gods daden komen door de personen heen openbaar.'

de komende Christus der Schriften en anderzijds naar de strijd van de duivel en zijn gehele rijk tegen het Koninkrijk van God, waarvan Christus Koning is.'

VASTEN TIJDENS PESACH

De predikant kwam tijdens de Schriftstudie verrassende dingen tegen. 'Het meest opvallende vind ik dat Esther Mórdechai oproept om drie dagen en nachten voor haar te vasten, nota bene tijdens Pesach. De nood is dan zo hoog en nood breekt wet. Daarmee gaat zij tegen het gebod van God in, want tijdens Pesach mag er niet gevast worden! Ik verbaas me erover, hoe Esther te werk gaat. En de HEERE komt er in mee!

Verder verbaas ik mij over de betekenis van de namen van de personages in het boek Esther. Door het hele Boek heen drukken de namen de taak of de roeping van de wetsgeleerden, kamerlingen en koning Ahasveros (koning der koningen), evenals van Esther, Mórdechai en Haman uit.'

Strijden in Gaza

DS. M.A. KEMPENEERS



Simson is misschien wel de meest omstreden figuur uit de Bijbel. Die sterke man die een leeuw doodde. Terwijl zijn zwakheid in huwelijkse trouw je misschien doet afvragen: 'was dat nou een knecht van God?' Misschien herken je wel iets van zijn zwakheid. Simson was een zondaar. Leer dat je net als Simson alleen uit genade zalig kunt worden.

ISBN 9789463350785
130 PAG. | PAPERBACK

€ 9⁹⁵

Belijdenis in Babel

DS. M.A. KEMPENEERS



Daniël en zijn vrienden hadden het niet gemakkelijk. Maar dankzij Gods genade hielden ze het vol. De eerste hoofdstukken van het boek Daniël lijken een spannend jeugdboek. In hun belevenissen komen ze in aanraking met doodsbedreigingen, droomboodschappen, de betekenis van het gebed, het getal 666, antisemitisme, geloofsvervolgning, enz.

ISBN 9789491586873
302 PAG. | PAPERBACK

€ 9⁹⁵

Leven in Egypte

DS. M.A. KEMPENEERS



Jozef leefde midden in de wereld. Daarom kun je veel van hem leren over hoe je om moet gaan met verleidingen op seksueel gebied en werelds amusement, of als je geconfronteerd wordt met lijden en verdriet. Maar vooral gaat het om de enige troost in het leven en in het sterven: de Persoon en het werk van de Heere Jezus Christus staan centraal.

ISBN 9789463350662
122 PAG. | PAPERBACK

€ 9⁹⁵

Preken in Ninevé

DS. M.A. KEMPENEERS



Het Bijbelverhaal over Jona wordt door veel mensen belachelijk gemaakt. Wat denk jij? Het Bijbelboek Jona is een waargebeurde geschiedenis. Alleen al omdat de Heere Jezus Zijn begrafenissen en opstanding vergelijkt met de gebeurtenis van Jona in de vis. En als dat een sprookje zou zijn, zou Zijn opstanding ook een sprookje zijn.

ISBN 9789463351157
176 PAG. | PAPERBACK

€ 9⁹⁵

HEDEN EN VERLEDEN

In juni 2023 begon de predikant met deze prekenreeks. Hij was al even onderweg toen op 7 oktober Hamas vanuit Gaza Israël binnenviel. 'Uitgerekend toen was ik precies bij het uitroeiplan van Haman aangekomen. Daar ben ik de Heere dankbaar voor. Hamas betekent in de Hebreeuwse Bijbel 'geweld en vals getuigenis'. Dat is precies wat er nu gebeurt en wat ook in het verleden gebeurde. De uitroeiing van de Joden in de Tweede Wereldoorlog vindt ook zijn wortels in het boek Esther.

'Opvallend vind ik dat Esther Mórdechai oproept om voor haar te vasten.'

Haman beval dat alle Joden weggevaagd moesten worden en hun bezittingen mochten geplunderd worden. Dat herkennen we van de Holocaust: de Joden moesten vernietigd worden en de nazi's stalen hun bezittingen.'

PERSPECTIEF

Elke auteur ziet ernaar uit dat zijn werk iets doet met mensen. De hervormde predikant hoopt dat zijn lezers 'heilig beven voor het Woord van God. En door het geloof de Magnalia Dei (de machtige daden) van God mogen bezien. En dat zij vanuit het Woord van God mogen leven in de navolging van Christus. Dan is er perspectief: een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid zal wonen. Geen antisemitisme, oorlog of wat dan ook, maar een vrederijk, voor eeuwig...' ■



Deel 1

Onthullende preken

DS. K.H. BOGERD

Het zal je dochter maar zijn die gedwongen wordt om met de dienaren van de koning mee te gaan, en waarvan je weet: ze komt nooit meer terug. Dat overkwam Mordechai. Esther redden kon hij niet, maar God gaf dat zij zijn redding en die van haar volk Israël werd. Door een onmogelijke weg heen.

Het Bijbelboek Esther noemt de Naam van de HEERE niet, maar bij elk gebeuren schittert Zijn trouw, Zijn leiding, Zijn ondoorgroendelijke wijsheid. Telkens opnieuw worden er schatten onthuld. Historisch betrouwbare zaken van het verleden, leerzame zaken voor het heden. Want denk erom dat dit Bijbelboek vandaag de dag hoogst actueel is.

Ds. K.H. Bogerd bespreekt in dit boek op een boeiende wijze stap voor stap de eerste vijf hoofdstukken van Esther.

ISBN 9789463351454
236 PAG. | HARDCOVER

€ 19⁹⁵

Dit is het eerste deel van een tweedelige serie over het Bijbelboek Esther. In het najaar van 2025 verschijnt deel 2 over hoofdstuk 6 t/m 10 van het Bijbelboek Esther.



DEEL 1

Voorlezen met de Bijbel open

ADA SCHOUTEN-VERRIPS
ILLUSTRATIES VAN LINDA HEIJNEKAMP

Voorlezen, wat een feest! Voor opa, oma, papa of mama. Maar ook voor de (bijna)kleuter. Met dit boek wordt voorlezen wel heel speciaal. Tien Bijbelverhalen brengen het Woord van God dichtbij. In tien gekoppelde gewone verhalen wordt het Bijbelverhaal praktisch gemaakt: wat betekent het voor ons?

Na elk Bijbelverhaal kan er een Psalm of lied gezongen worden. En elk voorleesverhaal sluit af met een praatmoment, een knutselwerkje of een idee voor een tekening.

Voorlezen met de Bijbel open is een nieuwe serie voorleesboeken. Grote full colour tekeningen van Linda Heijnekamp maken het geheel compleet. Iedere tekening zit boordevol details om over door te praten – zie je de vlinder op de neus van de beer?

Deel 1 begint bij de schepping en eindigt bij de geboorte van Izak. Deel 2 komt in het najaar van 2025 uit en begint met het offeren van Izak door Abraham en eindigt met de dromen van de farao.

ISBN 9789463351478
48 PAG. | HARDCOVER

€ 19⁹⁵



08 Op reis

De Bijbel open bij Genesis 12

Abram en Sarai wonen in Ur.
Ze hebben geen kinderen.
Abrams hele familie woont bij hen.
Zijn vader, zijn broers en hun vrouwen.
Ze hebben het fijn met elkaar.
Maar de God van Adam en Noach dienen ze niet...

Op een dag komt de HEERE bij Abram.
'Je moet op reis', zegt de HEERE.
'Je moet afscheid nemen van je vader.
En ook van alle andere familieleden.
Je moet gaan naar het land dat ik je zal wijzen.'
De HEERE stuurt Abram niet zomaar op reis.
Hij belooft nog iets moois.
Abram zal kinderen krijgen.
De HEERE zal hem en zijn kinderen zegenen.



Abram stelt geen vragen.
Hij zegt ook niet dat hij echt niet gaat...
Abram pakt alles in wat hij heeft.
Hij gaat op reis met zijn vrouw Sarai.
En... met zijn hele familie.

Ze komen aan in Haran.
Daar sterft Abrams vader.
Ik moet verder reizen, denkt Abram.
Zonder mijn familie. Zo heeft de HEERE het geregeld...
Hij gaat opnieuw op reis met zijn vrouw Sarai.
Lot, zijn neef, gaat met hen mee.
De HEERE wijst Abram de weg.
Naar Kanaän moet hij.
Daar komt de HEERE weer bij Abram.
'Aan je kinderen zal ik dit land geven', zegt Hij.
Abram bouwt een altaar en brengt een offer.
Hij wil de HEERE dienen en liefhebben.

Samen zingen
Abraham, Abraham,
verlaat je land, verlaat je stam! (2x)
Met een zwaard, gaat hij het vagen.
Zonder verder een te vragen
staat hij op en gaat op reis,
kings de weg die God hem wijst.

Emigreren

Voorleesverhaal

De juf klappt in haar handen.
'Stil allemaal!' roept ze. 'Jaco wil wat vertellen.'
'Ik weet het al', huistert Gijs.
De juf doet haar vinger voor haar mond.
'Sss, Jaco wil het zelf vertellen.'

Jaco mag in het midden van de kring gaan zitten.
Hij kijkt de hele kring rond.
'Wij gaan emigreren', zegt hij.
Heel even is het stil.
Dan vraagt Lotte: 'Wat is dat?'
'Emigreren', herhaalt Jaco het moeilijke woord.
'Dat betekent... verhuizen naar een ander land.'
Wat verhuizen ik, weet Floor wel.
Hun buien zijn pas verhuisd.
Zij gingen naar een andere straat.
En tante Clara verhuisde van het dorp naar de stad.
'Naar welk land dan?' vraagt Jasper.
'Suriname', zegt Jaco.

Nu willen nog veel meer kinderen vragen stellen.
De juf vindt het goed.
'Alleen niet door elkaar praten', zegt ze.
Gijs kijkt Floor aan.
'Ik weet het al', zegt hij.
'Jaco heeft het op zijn feestje verteld.
Maar wij moesten nog niets verklappen.'
Oei, dat vindt Floor niet zo leuk.
Gijs en zij hebben nooit geheimen voor elkaar...
'Weten papa en mama het ook?' vraagt ze.
Gijs schudt zijn hoofd.

Thuis mag Floor het vertellen.
'Emigreren naar Suriname?' zegt mama.
'Dat is ver weg zeg! Gaat Jaco's papa daar werken?'
Gijs en Floor knikken hard.
'De Heere God zei dat ze daarheen moesten',
antwoordt Gijs. 'Jaco's papa wordt zendeling.'
Mama knikt ernstig.
'Als de Heere het zegt, moet je gehoorzamen', zegt ze.
Zullen wij voor Jaco's familie bidden?
En dat doen ze.

Om samen te doen

- Zoek samen plaatjes van zendingsgezinnen op (zendingsblad, Luchtpost van MAF, MySijffe Nieuws enz.), plak ze op en bid met elkaar voor de mensen die in het Koninkrijk van God werken.
- Hoe zou jij het vinden als God jou of papa en mama zoept om op reis te gaan naar een ver land? En wat zou je meememen?

'Met de duim in de mond. Lekker tegen opa of oma, de oppas of papa en mama aan.'



Wiskunde

**GezinsGids en Uitgeverij Lumen slaan de handen ineen. Onder het nieuwe label
Uitgeverij Illuster worden gezamenlijke uitgaven gepubliceerd.** | *Chris-Jan de Leeuw*

‘Heb je wel gezien wat hij voor cijfer had?’ zegt de jonge vrouw, ietwat getergd. Het is vroeg in de ochtend. De ontbijtspullen staan nog op tafel. ‘Vandaag heeft hij weer een toets. Je moet hem nú gaan helpen met wiskunde.’ Haar man reageert gefrustreerd. ‘Ik moet nu naar mijn werk, dat kan echt niet.’

Maar tegen het moederinstinct van zijn vrouw, die de schoolcarrière van haar zoon in het slob ziet raken, kan hij niet op. Zelf kan ze niet helpen. Zij en wiskunde, dat is geen gelukkige combinatie.

Zuchtend sloft hij de trap op. Om na met een spoedinstructie de rekendigheid van zijn zoon wat bijgespijkerd te hebben, haastig de trap af te ijlen en in de auto te springen. Onderwijl mopperend op zijn vrouw. Maar toch ook wel blij dat hij zijn zoon nog iets heeft kunnen bijbrengen. En: zijn vrouw heeft kunnen helpen.

Ja, om een kind verder te helpen in het leven, heb je als ouders elkaar nodig.

De een kan iets, waar de ander met twee linkerhanden bijstaat. En dus moet je soms een beroep op elkaar doen. Zo raakten GezinsGids en Uitgeverij Lumen ook met elkaar in gesprek. Lumen ziet potentieel om schrijfsels die in ons tijdschrift verschenen van

*‘Zo bieden we
elkaar de hand.’*

een mooie kافت te voorzien. En de GezinsGids had het een en ander op de plank liggen wat eigenlijk een boekvorm zou verdienen. En zo vonden we elkaar. Al pratend ontstond al snel een nieuw label: Uitgeverij Illuster. Een label dat ressorteert onder Uitgeverij Lumen, maar alleen producties met een GezinsGids- of BimBam-achtergrond uitgeeft.

Het doel is niet om een nieuwe boeken-uitgeverij te starten, maar uitsluitend om publicaties uit te brengen in directe lijn van de inhoud of de missie van deze bladen.

Zo bieden we elkaar de hand om samen de nieuwe loten te laten ontluiken. Gelukkig gaat het er daarbij heel wat gemoedelijker aan toe dan aan de genoemde ontbijt tafel. Als je maar op elkaar kunt rekenen. Daar hoeft je geen wiskunde voor te studeren. ■



Chris-Jan de Leeuw is uitgever van GezinsGids.

Uitgegeven door:

ISBN 9789463351522
114 PAG. | PAPERBACK

€ 12⁵⁰

Geef mij maar Amsterdam

Ontmoetingen in het evangelisatiewerk

JOHAN KRIJGSMAN

Voor veel christenen is Amsterdam de stad waarin zo ongeveer alles mag – en waar je dus maar het beste zo véér mogelijk bij vandaan kunt blijven. Als ze bedoelen dat ze het liefst alle zonden willen mijden, hebben ze natuurlijk gelijk. Maar leven niet dezelfde zonden in ieders hart, ongeacht waar je woont?

Bij *Simon de Looier*, de evangelisatiepost waar evangelist Johan Krijgsman jaren mocht dienen, staat midden in de Jordaan. Op een van de gevels van die wijk staat: 'Lees de Bijbel het Boek voor U'. Ook dat is Amsterdam!

Dit boek neemt je mee, Amsterdam in. Het toont je de ziel van de Amsterdammer. Een mens die verloren gaat als hij Jezus niet kent en liefheeft. Zoals ieder ander mens, waar ook ter wereld.

Het laat je ook zien wat jij kunt doen om verloren zielen aan te spreken en te wijzen op Christus.



ISBN 9789463351591
96 PAG. | PAPERBACK

€ 12⁹⁵

DEEL 1

Vreemde soldaten

ROELOF WIJTSMA

Deel 1 in de stripverhalen over Maarten Gunnink.

Lees verder op pagina 18.

*‘Geschikt voor huisgodsdienst.
Lees en leer dagelijks over de
Twaalf Artikelen.’*

Twaalf voor -12

Wat geloof jij?

JOSÉ KOPPENAAAL-KWAKKEL



‘Ik geloof in God de Vader...’ Zo beginnen de Twaalf Artikelen. We noemen ze ook wel ‘Apostolische geloofsbelijdenis’. Je hoort ze vast elke zondag in de middag- of in de avonddienst. Misschien zegt jouw dominee ze wel uit het hoofd op.

Twaalf zinnestukjes, maar wat staat er nu eigenlijk? Wat betekent bijvoorbeeld ‘geboren uit de maagd Maria’? Of: ‘nedergedaald ter helle’? Geloof jij wat er staat? Niet alleen omdat je de geloofsbelijdenis misschien wel uit je hoofd kunt opzeggen, maar ook met je h art? Lees en leer er meer over in dit boek.

Het prachtig vormgegeven boek is geschreven voor jongens en meisjes tot twaalf jaar. Vragen en opdrachten zijn toegevoegd en er is telkens ruimte om notities te maken over het stukje wat gelezen is.

Elke hoofdstuk eindigt met een eenvoudig stukje voor kinderen van 4+.

ISBN 9789463351515
24 PAG. | PAPERBACK

€ 12⁹⁵



Hudson Taylor en Maria

JOHN POLLOCK

Maria Dyer is lang, heeft donker haar, donkere ogen en bezit een opgewekt en warm karakter. Dat ze grootgebracht is om zendinge in China te worden, zou een pré moeten zijn voor Hudson Taylor. Maar als hij haar ontmoet, valt ze hem niet eens op. Hij heeft al een formeel huwelijksaanzoek naar een andere jongedame gestuurd...

Het boek is op toegankelijke wijze geschreven door John Pollock en nauwkeurig in het Nederlands vertaald. Liefhebbers van geschiedenis zullen dit boek waarderen!

Tweede druk in volledig vernieuwde opmaak.

ISBN 9789463351577
272 PAG. | PAPERBACK

€ 18⁹⁹

De Bank die nooit failliet kan gaan

HENK-JAN VAN EWIJK

Het leven van George Müller bestaat uit stelen, liegen en bedriegen. Zelfs tijdens zijn studie theologie bedriegt hij medestudenten en de directeur. George Müller kan nu eenmaal niet zonder geld. Totdat God hem tegenkomt met Zijn liefde en genade! Ook nu zit George regelmatig om geld verlegen, maar stelen en bedriegen kan hij niet meer. Mensen om geld vragen trouwens ook niet. In plaats daarvan gaat hij op de knieën en God leert hem dat Zijn Bank onuitputtelijk is en nooit failliet kan gaan.

Lees hoe deze tijdgenoot van Spurgeon meer dan tienduizenden wezen onderdak geeft.

ISBN 9789083418650
320 PAG. | PAPERBACK

€ 21⁹⁵





Vakantiedoeboek

Vakantie! Lekker veel tijd om Bijbel te lezen, te puzzelen en te knutselen. Met dit boek kan dat allemaal.

De dagboekstukjes over Jozua en Paulus van ds. H. van de Beek en ds. M.T. Al-Chalabi zijn aansprekend. Puzzels over de Bijbelgedeelten leren je nog net wat meer. En in de knutselwerkjes heb je al zin voor je eraan begint. Ten slotte kun je ook nog genieten van twee gewone verhalen.

Voor jongens en meisje van 4-12 jaar.

ISBN 9789463351515
24 PAG. | PAPERBACK

€ 9⁹⁵

Vreemde soldaten

ROELOF WIJTSMA

Oorlog in Nederland...? Wij kunnen ons daar niet zoveel bij voorstellen. Het is ook al tachtig jaar lang vrede! Maarten Gunnink, de hoofdpersoon van dit stripboek, maakte als kind de Tweede Wereldoorlog mee. De Duitsers vallen Nederland binnen, koningin Wilhelmina vlucht en voortaan moet iedereen doet wat die vreemde soldaten zeggen. Leuk is anders! Maar het gewone leven gaat ook door. Vriendschap, ruzies, kattenkwaad uithalen... Grappige situaties, maar ook spannende avonturen... Maarten en zijn vrienden beleven het allemaal!

Dit is deel 1 in een serie van drie.

Uitgegeven door Illuster.

ISBN 9789463351591
96 PAG. | PAPERBACK

€ 12⁹⁵



Kruispunt

Hemel of hel?

WILLIAM C. NICHOLS
VERTALING PETER LEENHOUTS



ISBN 9789463351485
170 PAG | HARDCOVER

€ 17⁹⁹

Waarom zou je nadenken over de hemel? Of je zorgen maken over de hel? De hemel is de plaats van onuitsprekelijke heerlijkheid voor allen die de Heere Jezus lief gekregen hebben. Complete tegenhanger is de hel, een plaats waaruit Gods barmhartigheid en goedheid voorgoed is verdwenen. En waar Gods toorn zich openbaart als een angstaanjagend, verterend vuur.

William C. Nichols schetst beide plaatsen, ondersteund door talloze Schriftplaatsen en citaten van puriteinen, waarna hij de lezers aanspoort om tot Christus te komen. Alleen bij Hem is zaligheid.

De Amerikaanse William C. Nichols is de oprichter van International Outreach (Inc), een zendingsorganisatie op het gebied van literatuurverspreiding. Nichols studeerde aan de Iowa State University, waar zijn leven radicaal veranderde. Na zijn bekering ging hij zich verdiepen in de werken van de puriteinen. Hij is redacteur van The Works of Jonathan Edwards Online aan de Yale University. The Narrow Way werd al in talloze talen vertaald en is nu ook in het Nederlands beschikbaar.

'Het boekje van Nichols heeft een prima inhoud, in de lijn van puriteinen zoals Bunyan en Edwards, Burgess en Love. Het is een indringend, appellerend en confronterend boekje waarin de schatten van Gods heil dicht aan ons hart worden gelegd.'

Prof. Dr. W. van Vlastuin
Rector Hersteld Hervormd Seminarie

Alleen van mij!

PAULIEN RIJNEVELD – 'T LAM



Marieke verzwijgt thuis haar vriendje. Eigenlijk kent ze alleen zijn naam: Lars. Hij wil steeds verder gaan. Wil zij dat eigenlijk wel?

Alleen van mij! is een spannende young adult roman met een verrassend en aangrijpend einde.

ISBN 9789463351386
224 PAG. | PAPERBACK

€ 17⁹⁹

Noor lost het op

ELS DE JONG



Noor zit in de brugklas. Opeens verdwijnt een dure ring van Olivia. Noor weet heel zeker dat Eva de ring niet gestolen heeft. Maar hoe kan ze dat bewijzen?

Mooi meidenboek voor 10+

ISBN 9789083418698
138 PAG. | HARDCOVER

€ 14⁹⁵



Weesmeisje

HENK-JAN VAN EWIK

Carmen groeit op in een gelukkig gezin. Zij en haar zusje kunnen naar school. Maar dan wordt vader ziek. En na hem moeder. Niet veel later staat ze met haar zusjes en broertjes op de begraafplaats: vader en moeder zijn gestorven.

Het geld raakt nu ook nog eens snel op en ze kunnen niet in hun huis blijven wonen. Hoe moet het nu verder? Weesmeisje Carmen raakt alles kwijt en staat alleen. Maar dan komt ze in een weeshuis van George Müller. Daar hoort ze voor het eerst over de Heere Jezus. Dat verandert haar leven volledig.

ISBN 9789083418667 | 130 PAG. | HARDCOVER

€ 14⁹⁵



Met het Woord op weg naar Pasen

ADA SCHOUTEN-VERRIPS

Het kerkelijk jaar kent hoogtepunten. Zo'n hoogtepunt is bijvoorbeeld Pasen. Dat wordt voorafgegaan door zeven lijdensweken. Dit boek wil een hulpmiddel zijn om in deze weken – van de eerste lijdenszondag tot en met Tweede Paasdag – wat vaker bezig te zijn met de weg die de Heere Jezus ging.

Naast meditaties vind je er citaten van Octavius Winslow, Charles Haddon Spurgeon, Samuël Rutherford, Alexander Comrie en Robert Murray M'Cheyne in. Ook staan er Psalmen en liederen in om in deze periode (samen) te zingen.

**Geschikt voor oudere en jongere vrouwen
Gezinnen met (oudere) kinderen.**

ISBN 9789463351508
104 PAG. | HARDCOVER

€ 16⁹⁹

Tip: schrijf elke zaterdagavond één gebeurtenis of bijzonderheid uit de afgelopen week op in het boek. Bewaar het tot volgend jaar, gebruik het boek opnieuw en je denkt vast terug aan die gebeurtenissen van een jaar terug. Zou er veel veranderd zijn?

Heiligmaking

Haar natuur, hindernissen,
moeilijkheden en wortels

J.C. RYLE

Reeds in 1879 wist de bekende Anglicaanse bisschop J.C. Ryle het al: heiligmaking kan grote verwarring teweegbrengen. Er zijn mensen die de heiligmaking als een nieuwe wet op het leven van gelovigen willen leggen. Weer anderen ontkennen simpelweg de noodzaak van heiligmaking, omdat God toch al hun zonden vergeven heeft...

Volgens Ryle ligt het anders. In het boek *Heiligmaking* geeft hij grondig Bijbels onderwijs: zonder heiligmaking zal niemand de Heere zien. Dit standaardwerk van Ryle is voor de derde maal in herziene en verbeterde druk uitgegeven. Het boek verdient aandachtige bestudering en helpt de lezer zich te wapenen tegen ondermijning van Gods Woord door de satan.

ISBN 9789083418643
568 PAG. | PAPERBACK

€ 24⁹⁵



'Graag willen we dit boek van harte, ook voor jongeren, ter lezing aanbevelen. Het is goede lectuur voor een betaalbare prijs.'

Ds. W. Visscher
Predikant van de Gereformeerde Gemeente te
Amersfoort



Lichtknop

Sinds november huizen we als uitgeverij samen met BladenMakers in een prachtig oud pand in Ermelo. Het staat aan een gemoedelijk straatje, in plaats van op een druk industrieterrein. Met zicht op de molen – die de bijzondere naam De Koe heeft – en dicht bij het dorp. | Ada Schouten-Verrips

Ooit werkte er een timmerman in ons pand. Op de zolder, waar nu de bureaus staan, had hij zijn houtopslag. Die is dus stevig genoeg, dacht ik, toen ik het hoorde. De houten vloer roept er bijna om om gewoon je schoenen uit te trekken en je pantoffels aan te doen. En die dakspanten die bij wind kraken, doen je de eerste keer omhoog kijken en de tweede keer krijg je er een soort Van-der-Hulst-gevoel bij. Sneeuwvlokken maakten het geheel compleet, het deed me denken aan Het huisje in de sneeuw.

Op een morgen ben ik de eerste die arriveert. Het is net na de kerstvakantie. In de twee weken dat we gesloten waren, is er nog een en ander geklust. De tijdelijke verlichting blijkt vervangen voor echt licht. Maar... waar is de lichtknop? Met een zaklampje speur ik de hele verdieping af. De

ene knop die er is, blijkt loos. Uiteindelijk besluit ik me maar even te behelpen met een gewone lamp. Even later arriveert er een collega. Nee, hij heeft werkelijk geen idee, dit is ook zijn eerste werkdag na z'n vakantie. Collega nummer twee weet het

evenmin, het licht was al aan toen zij de dag ervoor binnenkwam. Een nieuwe speurtocht volgt.

Ik kan het niet uitstaan dat we niet kunnen ontdekken hoe de lijnen lopen – ook al lijkt het

buiten een zonlichtdag te worden. Dus bel ik onze directeur. En dan blijkt die lichtknop op een heel strategische plek te zitten. Ik hobbel er gauw de houten trap voor af en het ongemak is verholpen.

Het beeld blijft hangen. Zonder licht kunnen we niets, zonder Licht al helemaal niet. Wat een g(G)eluk als je uiteindelijk die lichtknop tóch mag vinden! ■

*‘Zonder licht
kunnen we niets’*



Actie!

Gratis bij elk
Lumen-boek*

Van 1 april tot en met 31 mei 2025 krijg je bij jouw christelijke boekhandel een gratis exemplaar.

**Zolang de voorraad strekt en niet van toepassing op online aankopen.*



Boegbeeld

ADA SCHOUTEN-VERRIPS

Ze zijn al een etmaal op zee, de opvarenden van de Maria Elisabeth, als er plotseling een gekleurde verschijning voor hen staat. Ze zegt dat ze Eleonora heet. Schipper Jan Bijl zit met haar in zijn maag. Terugvaren naar Curaçao is geen optie. Maar wat dan...?

Scheepjongen Bruno, die een tijdlang door Eleonora verzorgd wordt, weet wel een oplossing. Of zijn idee ook gedragen wordt door de heren van de Middelburgse Commerce Compagnie is de grote vraag.

Boegbeeld is een warme vertelling over een jonge vrouw, ontsnapt uit slavernij, gebaseerd op een waargebeurd verhaal, dat terug te vinden is in het Zeeuws Archief.

ISBN 9789463351584
136 PAG. | POCKETBOEK

€ 9⁹⁹